

210516 Huisviering vanuit DG Giethoorn

Zondag 16 mei, Wezenzondag

Thema: Verborgen aanwezig

voorganger: Gerke van Hiele

- [Muziek van c.d.]
- [Ontsteken van een kaars]
- Zingen, of lezen van lied
- Bijbellezing
- Overdenking
- Een gebed
- [Muziek van c.d.]
- Collecte, zie bij mededelingen
-

Muziek

Welkom hier vanmorgen op deze zondag na Hemelvaart.

Ten teken van onze verbondenheid met elkaar en met God die de bron is van alle licht en leven, branden we dit uur de kaars.

Aansteken van de kaars

Zingen lied 275 Heer onze Heer hoe zijt Gij aanwezig

1 Heer on-ze Heer, hoe zijt Gij aan-we-zig
en hoe on-zeg-baar ons na - bij.
Gij zijt ge - sta-dig met ons be-zig,
on-der uw vleu-gels rus-ten wij.

The image shows a musical score for a hymn. It consists of four staves of music in G major (one sharp) and 3/8 time. The lyrics are written below the notes. The first staff starts with a treble clef, a key signature of one sharp (F#), and a 3/8 time signature. The melody is simple and melodic. The lyrics are: '1 Heer on-ze Heer, hoe zijt Gij aan-we-zig'. The second staff continues the melody with the lyrics: 'en hoe on-zeg-baar ons na - bij.'. The third staff continues with: 'Gij zijt ge - sta-dig met ons be-zig,'. The fourth staff concludes the phrase: 'on-der uw vleu-gels rus-ten wij.' and ends with a double bar line. There is a faint watermark in the background of the score area.

3 Gij zijt on-zicht-baar voor on-ze o-gen
 en nie-mand heeft U ooit ge-zien.
 Maar wij ver-moe-den en ge-lo-ven
 dat Gij ons draagt, dat Gij ons dient.

Liedboek Online

3. Gij zijt onzichtbaar voor onze ogen
 En niemand heeft U ooit gezien.
 Maar wij vermoeden en geloven
 Dat Gij ons draagt, dat Gij ons dient.

Inleiding

Het is een wat gekke zondag zo na Hemelvaart. Hemelvaart is voor velen vooral een vrije dag. En een beetje scherp gezegd: dat Jezus astronaut zou zijn geworden kan bijna niemand zich voorstellen of wat schelen. Dauwtrappen, daar deed ik nog wel eens aan, maar met Hemelvaartsdag naar de kerk? Ik kan het me eerlijk gezegd niet herinneren. Of dat erg is, dat weet ik niet. Ik betreur het echter wanneer de Bijbelse beelden niet meer tot onze verbeelding spreken. Ik voel dit zelf als verlies.

Bijbels gesproken is de wolk waarin Jezus wordt opgenomen die van Gods verborgen aanwezigheid. Het is de wolkkolom (Ex. 13,21) die het volk Israël voorgaat op hun weg door de woestijn. Om maar te zeggen: er is afscheid maar ook kracht die blijft en die ons verder leidt ook door deze tijd van stilstand en eerste aarzelende stappen naar een weer open samenleving.

De oude kerkelijke naam voor deze zondag na Hemelvaart is dan ook 'Wezenzondag', indachtig het woord van Jezus: Ik laat jullie niet als wezen achter'. (Johannes 14:18). Wij zullen zonder de zichtbare aanwezigheid van de Ene onze weg door de wereld moeten leren gaan. Wat bij deze ervaring past is dat vers 'Al heeft Hij ons verlaten, Hij laat ons nooit alleen' (LB663). Om die ervaring is het begonnen. Van nooit voorgoed alleen.

Lezing Johannes 17, 14-26 over verbondenheid

Lied *Al heeft Hij ons verlaten* Lied 663, 1

1 Al heeft Hij ons ver - la - ten,
Hij laat ons nooit al - leen.
Wat wij in Hem be - za - ten
is al - tijd om ons heen
als zon - licht om de bloe - men
een moe - der om haar kind.
Te - veel om op te noe - men
zijn wij door Hem be - mind.

Liedboek Online

Korte overpeinzing

Volgens de evangelist Johannes vallen Pasen en Pinksteren op één dag. Hij schrijft (Joh 20:22) dat Jezus 's avonds aan zijn leerlingen verscheen, Hij wenst hen vrede en zet ze op weg. En dan staat er: "Na deze woorden blies hij over hen heen en zei: Ontvang de heilige Geest". Dat kan niet volgens onze kalender en al helemaal niet volgens onze volkswijsheid. De zegswijze 'Wanneer Pasen en Pinksteren op één dag vallen', duidt vooral op St Juttemis en andere varianten van nooit en te nimmer.

Het beslissende inzicht is dat de evangelist Lucas aan wie we de vijftig dagen tussen Pasen en Pinksteren te danken hebben, het ten diepste met Johannes dezelfde persoonlijke ervaring deelde. Het gaat hen om het geheim van Gods verborgen aanwezigheid in ons leven en in onze wereld. Wat volgens Johannes op één dag geschiedde, ochtend en avond, kan je ook uiteenleggen in de vijftig dagen met zoveel zondagen van Pasen, Hemelvaart (40^e dag) en Pinksteren. Zie het als een kleurenwaaier. De waaier bevat alle kleuren. Een dichte waaier toont alleen het wit. De open waaier toont alle kleuren, het hele palet. Of denk aan de balg van een accordeon. Dan heb je de bewegende lucht er zelfs gratis bij: balg open en dicht en er is ineens is er wind, klank en muziek. Zo is het met het evangelie ook. Samengebald in een paar regels, of zelfs een enkel woord, of uitgesponnen in een groter verhaal, het blijft gaan ten diepste om hetzelfde. Om die ervaring van doorgang, van aanwezigheid, van de sprankjes en de kiemen van een nieuw begin. De Geest des Heren. Herschepping, met niets van niets, zelfs, zo dichte Huub Oosterhuis (lied 602). Prachtig lied juist ook voor deze zondag van wezen met lege handen. Met niets van niets zijn Gij begonnen:

1 Met niets van niets zijt Gij be-gon - nen,
 hebt spra-ke - loos het licht ge - zegd,
 de tijd be-paald, het land ge-won - nen,
 de zee-en op hun plaats ge - legd.

2 De ban der duis - ter-nis ge-bro - ken -
 en het werd mor - gen, dag na dag,
 een we - reld in het licht ge-spro - ken,
 een mens - heid die be-gin - nen mag.

Heilige Geest is maar een van de stamelwoorden die de eerste generatie mensen van de weg van liefde en vrede vond om toch iets te kunnen zeggen over het geheim van de geestkracht van God die baan breekt, die de ban breekt, die bevrijdt. Die transformerende kracht die ook in ons wil wonen en werkzaam worden in ons leven. Opdat wij zelf, zoals ik met Pasen benadrukte, ook een stap zetten, natuurlijk, in beweging komen. Iet in het graf van voorbij blijven liggen, maar het ermee wagen, geduld hebben met God, vasthouden aan de zin en de betekenis van dit leven van Jezus en daarmee aan dat van onszelf.

God woont in de diepte van onze werkelijkheid. Misschien kijken we wel de verkeerde kant op, naar buiten, omhoog en in de verte, maar is dit geheim van het Licht veel dichterbij, dichterbij op onze huid. Soms valt dat Licht zomaar op je weg, is God a.h.w. gratis en voelt je leven anders aan. Soms zie je het oplichten in de ogen van degene met wie je spreekt. In de hand onder je hart, in een lief gebaar. Soms moet je er diep voor gaan, door dalen van verdriet en eenzaamheid. Door de vloer zakken. Ervaringen met dood en leven. Hoop die je uit handen geslagen wordt, een wereld die onder gaat. Dromen in duigen, de vertwijfeling slaat toe en God in geen velden of wegen te bekennen.

Maar voor allen die iets herkenning van die ervaring van verweesdheid en verlatenheid, is er de boodschap van het evangelie dat vertelt, er aan vasthoudt dat dit niet het laatste is. Er is in

ons leven nog een diepere bodem is en nog een andere horizon. Wanneer wij niet meer vasthouden, ervaren dat je vastgehouden wordt. Dat er licht is aan het eind van de tunnel. Dat iets van je af kan vallen, je zoveel lichter voelt, je ogen open gaan, er kracht in je opwelt en je iets van zegen voelt, want verlaten zijn wij niet (Marijke de Bruijne). Allemaal ervaringen van 'En toch', die maken dat je je weer durft toe te vertrouwen aan het leven van deze nieuwe dag. Amen

Muziek

Gebed om Geestkracht

Wij bidden U, God, om vertrouwen.
Zegen ons met een hart dat weet wat goed is,
wat richting geeft en toekomst opent.

Wij bidden U, om verwondering.
Zegen ons met een weten dat het verstand te boven gaat,
dat we oog houden voor het onvanzelfsprekende en verrassende.

Wij bidden U, om veerkracht.
Zegen ons met vertrouwen in U, onze bron en levenskracht,
Dat wij herademen en opnieuw durven beginnen.

Wij bidden U, om verbondenheid.
Zegen ons met woorden die heel maken,
en leer ons omzien naar elkaar.

Wij bidden U, om vrijheid.
Zegen ons opdat wij onze eigen keuzes durven maken
met oog voor grenzen en behoedzaam naar anderen.

Wij bidden U, om verantwoordelijkheid.
Leer ons onderscheiden wat recht is en wat slecht,
wat waarheid is en leugen, opdat we het goede durven kiezen.

Wij bidden U, om vreedzaamheid.
Zegen ons met blijmoedigheid en onbevangenheid,
Maak ons tot instrumenten van uw vrede.
Laat ons leven op de adem van uw stem.
Kom Schepper Geest en maak ons nieuw. Amen

Zegenbede

Moge de Eeuwige je nieuwe wegen wijzen,
Christus onze metgezel zijn
En de Geest ons leven dragen
In vrolijkheid, vriendschap en vrede

Lied *Wat zijn de goede vruchten* Lied 841 1 en 4

1 Wat zijn de goe-de vruch-ten,
die groei-en aan de Geest?
De lief-de en de vreug-de,
de vre-de al-ler-meest,
ge-duld om te ver-dra-gen
en goe-der-tie-ren-heid,
ge-loof om veel te vra-gen,
te vra-gen hon-derd-uit;

Liedboek Online

4. Maar wie zich door de hemel
laat helpen uit de droom,
die vindt de boom des levens,
de Messiaanse boom
en als hij zich laat enten
hier in dit aardse dal,
dan rijpt hij in de lente
tot hij vrucht dragen zal.

Alvast goede Pinksterdagen en Gods zegen gewent..

Gerke van Hiele, DG Giethoorn & Steenwijk